

IFK har modtaget følgende tekst og billeder fra Ninna og Cassandra som har modtaget støtte fra IFK i forbindelse med deres projekt fra grænsen til Skagen.



Jylland på langs – 420 km. Som jeg er blevet citeret for, et par gange efter hånden ”det var bare sådan en spontan ide, og så var det bare afsted”. Den spontane ide, bestod i at løbe og cykle Jylland på langs. For hvis man kan gøre det på tværs, så må det også være muligt på det lange led. Jeg Ninna, var på løbeben og min makker Cassandra var kørende på en ladcykel, så vi kunne have alt vores oppakning med til at være stort set selvforsynende i 8 dage. Forberedelsens tid var minimal – men med den rette indstilling kan alt lade sig gøre, og jeg var af den overbevisning (som jeg altid er) at det kunne vi sagtens klare. Og det kunne vi! Søndag den 5. juli drog vi, efter et interview med TV SYD, fra Kruså mod vores første stop på kasernen i Haderslev, og sådan fortsatte det de følgende 7 dage. Med et dagsgennemsnit på 52 km. Egentlig var de 420 kilometer op gennem Jylland tænkt som en anderledes måde at få sommeroplevelser på. Men få dage inden meldte Forsvaret ud, at flere kaserner i august holder åbent hus for unge, der måske har mod på en uddannelse eller et job i Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Beredskabsstyrelsen eller Hjemmeværnet. 7 arrangementer man kan tilmelde sig, eller løse mere om på følgende link;

<https://karriere.forsvaret.dk/varnepligt/inspirationsdag-unge/>

Så kom idéen om at bruge løbeturen til at brande Forsvaret.

En god måde at binde værneene sammen på, hvorfor vi både besøgte Hæren og Søværnet undervejs, og lavede nogle gode historier om deres arbejdspladser. Som nu kan læses på Facebook på siden – enlobendefortaelling - <https://www.facebook.com/enlobendefortaelling-102328128214378> Vores målgruppe var unge mellem 18 og 27 år. Vi ville gerne vise, at Forsvaret er en alsidig arbejdsplads, hvor

det ikke bare handler om at stå ret. Det er en arbejdsplads, hvor alt kan lade sig gøre. Man skal ikke være bange for at drømme stort i Forsvaret. Vi har fået god support og hjælp. Ikke kun fra vores respektive arbejdspladser, men også fra Idrætsforeningen i Karup der valgte at støtte os økonomisk. Det har i den grad været med til at forsøde turen - for når man cirka forbrænder 4500 kalorier om dagen, så er der godt plads til snolder og burger. Ud over det er vi blevet blæst bag over at støtte fra de der har fulgt med, som uden tøven har åbnet deres hjem for os undervejs, givet 5 fives, vinket, dyttet, stoppet op og taget billeder og meget mere.

Et mega fedt projekt, som IFK har været med til at gøre til en mulighed.

Kære alle

Så lakkede vores (første) eventyr mod enden, efter et døgn socialmedie pause, har vi haft tid til at summe lidt over denne fuldstændige vanvittige oplevelse som I virkelig har været med til at gøre totalt uvirkelig og ekstraordinær! ❤️ Tænk vores lille ide 💡 blev til noget så stort!

Der er så mange mennesker der fortjener en ekstra tak. 🙌👉 Særligt begge vores arbejdspladser og chefer der syntes, vi ikke kun var tosset, men kunne se det fede i projektet! 😊

De mange kollegaer og venner der har støttet og mødt os! ☐

Også en særlig tak til alle der har gjort det muligt at få ikke bare én men hele to overflyvninger af F-16 😊

Og vores familier fortjener også en kæmpe tak. ☐

Men endnu mere alle de fantastiske mennesker og familier der har åbent deres hjem for os, tak for jeres kæmpe gæstfrihed! 🙌☐😊 Phillip og Maria, Karen og Jens, Thorbjørn og Mette, Ole og Maja, Marie og Kim, Lisbeth og Nicklas, Anne og John

Jeg tror roligt jeg kan sige, Cassandra og jeg er mundlamme og fuldstændigt overvældet! 🙌🙌

Det kan ikke siges nok gange. **DET HAR VÆRET FOR VILDT!** Og vi gør det gerne igen... ☐

Vi ses en anden gang - de bedste varmeste hilsner os begge! 😊🙌☐

